

Nordisk Weekend i Solothurn

Fredag d. 18 okt. kl. 13 var vi klar til at starte på den årlige weekend med NCS, denne gang i Solothurn, og vejret var bare skønt. Elleve personer mødte op til vandreturen på Weissenstein. Og hvilket parorama; i cirka 1300m højde så vi fra øst Säntis til Mont Blanc i vest og kiggede man nedad, kunne man også se St. Peter Inseln i Bielersee.

Agnethe fik samlet os ,og så gik det derud af mod Hintere Weissenstein i dejlig solskin og skjorteærmer .I restauranten nød nogle en fortjent kop kaffe med hjemmelavet kage mens andre nød en dejlig Sauser . På vejen tilbage til Weissenstein gik snakken i forskellige grupper. Agnethe og den fortræffelige præst Livia fra Solothurn; oprindelig ungarer, fik os rystet sammen.

Vi kørte nu ned mod Solothurn i bil og det var en stejl nedstigning på 20%. På vejen gjorde vi holdt ved Obere Schafmatt, hvor vi så Jakobskirche, beliggende langs pilgrimsvejen: Jakobsvejen. Ved aftensmaden var vi nu omkring 20 personer på byens bedste pizzeria, Zur grünen Eck. De havde vist ikke regnet med så mange, men alt lykkes i en "Pizzaovn", så det var en god aften. Den italienske mad var virkelig god og pizzaerne STORE.

Lørdag startede det officielle program med Arenaen. Denne gang var det den nye norske Ambassadør S.E. Thomas Hauff, som fortalte om hans mange oplevelser rundt i verden og specielt fra mellemøsten og København, hvor han også fandt sin danske kone. Derefter havde vi en hyggelig lunch, hvor snakken gik om de mange oplevelser, siden vi sidst var samlet. Mange af os ses kun denne ene gang om året. Alle lørdagens møder blev afholdt i Altes Spital; et hotel som ligger ned til Aare; et ideelt sted til at huse weekenden.

På delegeret forsamling trådte 3 bestyrelsesmedlemmer tilbage, Lars Kristensen, Aake Nordström og Gaby Roseen, og nye blev valgt. De afdøde blev fortjent hædret, og iøvrigt er det et fantastisk arbejde, de laver i bestyrelsen for os.

Snart gik vi igen over til det fornøjelige, nemlig et besøg med rundgang på bryggeriet Öufi og Hans Jørgen Møller var klar til udfordringen i form af en komplet Tuborg uniform, med forklæde, vest og kasket. Så han blev naturligvis modtaget med respekt. Vi fik en udførlig indsigt i Öufi-brygning og bagefter gjorde vi et kraftigt indhug i deres ølfade. Herefter begyndte forståelsen for Öufi (elleve) at komme frem og nu ved vi, at næsten alt i Solothurn har noget med elleve at gøre. Elleve fliser, elleve vinduer, elleve i byrådet osv. Öufi vil blive husket.

Hjem på hotellet for omklædning til Dinér med underholdning. Vi fik et virkelig godt indtryk af typiske retter fra Solothurn med vin fra omegnen. Dertil fik vi serveret en vidunderlig underholdning af operasangerne Petra og Carry Persson, som begejstrede alle. Synd at ikke endnu flere kunne opleve dem. Selv fik vi også brugt stemmerne i løbet af aftenen. Som afslutning overtog Sven-Erik klaveret og klubbens sangbøger blev flittig brugt og nu blev vi alle til skandinaver. Natteravnene sluttede af med en Öufi i loungen efter en dejlig dag.

Keld Faartoft og Kirsten Chvojka

Søndag begyndte programmet kl. 09.30 med den traditionelle nordiske gudstjenste, der blev afholdt i det gamle St. Peter kapel i nærheden af St. Ursen Kathedralen. Efter en indledning af Livia på tysk om St. Ursus og Viktor blev gudstjensten holdt på svensk af Lars Parkman og Per-Ola Bohlin og på norsk af Øyvind Heggland. Carry og Petra Persson bidrog med sang og orgelmusik. Det var en rigtig højtidelig oplevelse.

Efter gudstjensten og fotografering til et gruppebillede blev vi afhentet i to busser, som kørte os ud til indgangen af Verenaslugten nord fra Solothurn. Undervejs på spadsereturen igennem slugten fortalte Livia en del om de personer, der bliver husket med en mindesten. Vi fik alle et fyrfadslys, som kunne stilles et sted på vejen mod til Verena kapellet. Efter spadsereturen - i regnvej - kom vi til restaurant Kreuzen, hvor der var bestilt menuer efter ønske. Maden var rigtig god, men vi skulle vente længe på den – der var travlt i køkkenet! Så vi måtte springe kaffen over.

Med bus kørte vi tilbage til Solothurn. Der deltes vi i to grupper til en spændende bytur. Først var vi ude og sejle på Aare med en Öufi-båd for at se byen fra vandsiden. Derefter gik vi igennem byen til St. Ursenkatedralen, domkirken for den katolske biskop fra Basel. Kirken har elleve klokker, elleve altarer og tre gange elleve trin ved hovedindgangen. På turen igennem den indre by kom vi forbi ved baren "Die Grüne Fee" for at smage en original Absinthe fra Val de Travers i Jura. Efter to timers bytur var det så tid til at sige farvel og tak for en dejlig oplevelsesrig weekend.

Vi glæder os til Nordisk Weekend 2014!

Rita og Fritz Stalder