

Nordisk weekend i Interlaken 2014

Dette års venskabsmøde var planlagt i Interlaken, og som altid kunne de tilmeldte se frem til et stort, varieret og godt tilrettelagt program fra fredag d. 17. til søndag d. 19. oktober.

Fredag var der mødested ved "Talstation Harder Kulm", hvor vi kunne vælge at blive kørt eller at vandre op. Der var lagt op til nogle hyggelige timer i højderne med bl.a. tid til kaffe og udsigten var fantastisk.



Fredag aften var der bestilt bord til os på restaurant Spycher i Kursaal Interlaken. Vi havde forudbestilt maden, så vi kunne sætte os ved bordene og afvente et show, hvor vi i forbindelse med spisningen blev underholdt med sang, jodeln og musik fra forskellige egne af Schweiz. Det var meget underholdende og flere af os endte på scenen for at prøve at spille på forskellige instrumenter, som bestod bl.a. af flasker, vaskebræt, kost og skeer for ikke at glemme alpehornet. Der var enkelte der fik lyde ud af det lange horn ved at bruge den rigtige teknik med læberne.



Lørdag var der "Arena", hvor Sigve Bu interviewede den norsk-schweiziske snowboardløber Tanja Frieden, som vandt olympisk guld i 2006. Hun fortalte hun om sin karriere samt sit nuværende arbejde som coach bl.a. for sportsfolk. Herefter fulgte en dejlig frokost inden det delegerede møde. Her gennemgik vi dagsordenen og der var drøftelser blandt de fremmødte og bestyrelsen af NCS.



Efter forsamlingen var der mulighed for at komme på Citywalk med rundviser. Det var det flotteste, lune efterårsvejr med blå himmel og vi fik set og fortalt om byen, som i øvrigt viste sig fra sin smukkeste side hele weekenden. Efter gåturen var der chokoladeshow hos "Schuh" og med god appetit fra byrundvisningen forsvandt smagsprøverne hurtigt.

Vi havde alle store smil på læberne efter indtagelse af de fine stykker egne kreationer af chokolade. Efterfølgende kunne vi besøge butikken og gøre brug af et gavekort, vi havde fået udleveret oveni.

Aftenen bød på en fantastisk buffet og live underholdning på Hotel Interlaken. Ejeren af hotellet bød os velkommen og fortalte om historien om det fine gamle hotel, der stadig er i familieeje. Snakken gik livligt på de nordiske sprog og efter spisningen gav det lille 2-mands-orkester anledning til en lille svingom.



Søndag formiddag var der nordisk gudstjeneste i Schlosskapelle i Interlaken med medvirken i sang og spil. Turen gik videre med båd på Brienzersøen og med Standseilbahn op til smukke Grandhotel Giessbach, hvor frokosten blev indtaget. Turen tilbage til Interlaken foregik i bus langs søen.

Stor tak til NCS for at indbyde til delegeret forsamling sammenhængende med årets venskabsmøde.