



Nordisk Weekend i Interlaken 17-19 oktober 2014.

Fredag 17 oktober.

När jag startade min resa i Schaffhausen i riktning Interlaken på fredagsmorgonen hängde molnen tunga över Rhen, och de såg inte ut att vilja flytta på sig. Men ju närmare jag kom mitt mål desto mer klarnade det upp. När vi så träffades vid Harder Kulmbanan för att åka upp på Interlakens husberg, lyste solen från en nästan molnfri himmel.

Vilken fantastisk utsikt!! Här uppifrån ser man varifrån Interlaken fått sitt namn. Staden mellan sjöarna, Thunersee och Brienersee. Några av deltagarna hade vandrat upp till Harder Kulm från Interlaken. Två och en halv timme uppåt. Superhurtigt ! Efter ett par timmars trevlig samvaro i solen för vi gemensamt ner med banan igen.

Kvällen tillbringades i Spycher vid Kursaal i Interlaken där deltagarna fick uppleva en gemytlig kväll med schweizisk kultur från olika delar av Schweiz.

Lördag 18 oktober.

Även denna dag presenterade sig Interlaken från sin allra bästa sida. Sol och blå himmel, med angenäma temperaturer. Bilderboks Schweiz.

Programmet startade med Arenan på Hotel Interlaken. Årets gäst var Tanja Frieden. Tanja har en norsk mamma och en schweizisk pappa och talade flytande norska. Hon intervjuades av NCS:s webmaster Sigve Bu. Tanja är snowboardare och vann ett OS-guld i Turin 2006. Sigve visade film från segeråket och det är lika spännande varje gång man ser det. Efter att hon skadats vid en olycka i samband med en Weltcup-tävling 2010 slutade hon som aktiv snowboardare. Numera är hon mentaltränare/couch. Det var verkligen intressant att höra henne berätta. Vi fick självklart tillfälle att ställa frågor också.

Efter Arenan serverades det en god lunch i Hotel Interlaken. Hotellet kan se tillbaka på en över 600-årig historia. Från dåtidens ”Gasthaus” till dagens 4 stjärniga hotell har många kända konstnärer övernattat här. Bland annat den engelske poeten Lord Byron och den tyske kompositören Felix Mendelssohn.

Nästa programpunkt var årsmötet. Av NCS:s 27 medlemsklubbar var det tyvärr bara ett tiotal som var representerade. Vi fick ta del av ordföranden Sören Amdals årsberättelse och kassören Agnethe Christensens kassarapport. Flera aktuella teman togs upp. Generationsskifte i klubbarna, de olika språken mm. Det är alltid lika givande att ta del av andra klubbars erfarenhet.

Årsmötet avslutades och vi samlades utanför det magnifika lyxhotellet Victoria Jungfrau. Första stoppet på vår rundvandring var Confiserie Schuh där vi fick uppleva en s.k. Schokoladenshow. Detta innebar att vi fick en liten demonstration hur man tillverkar en del av deras specialiteter, Provsmaeking ingick. Mums!
Efter detta följde en intressant promenad geom Interlaken under ledning av en kompetent guide.

Innan det var dags att byta om inför kvällens förlustelser hade vi lite tid att koppla av en stund på våra respektive hotell.

Den vackra salen i hotell Interlaken var festligt dukad och där väntade också kvällens underhållning i form av folkmusikgruppen Smörgåsklickarna. Gruppen som består av Vreni och Ueli Leuthold har funnits cirka 30 år. Namnet blev till under en kväll på en restaurang i Zürich där den kände hovtraktören Werner Vögel invigde ett smörgåsbord. (smörgåsklickarna som blir kvar på bordet när gästerna ätit färdigt)

De spelar fiol, tramporgel och nyckelharpa. Nyckelharpan är ett mycket gammalt nordiskt instrument som beskrivs redan på 1300-talet.

Det var en mycket trevlig kväll i glada vänners lag som man säger. God mat och fin underhållning Efter så många nordiska weekends har man lärt känna flera av deltagarna, och det är alltid lika kul att ses igen år från år. Att det kommer till nya är extra roligt.

Söndag 19 oktober 2014

Även om det var rätt kylig tnär vi gick till kyrkan var det ett riktigt drömväder. Precis som man önskar när man befinner sig i bergen.

Vi firade nordisk gudstjänst i Schlosskapell. En del av besökarna hade tagit på sina folkdräkter. Det såg mycket vackert och festligt ut.

Gudstjänsten hölls på alla tre språken : norska , danska och svenska. Vi sjöng nordiska psalmer och fick höra en predikan på norska. För de musikaliska inslagen sod den svenske prästen Lasse Parkman för. Efter den traditionella fotograferingen utanför kyrkan promeerade vi ner till båten som skulle ta oss över Brienersee till Grand Hotel Giessbach där vi skulle intaga lunchen.

Det var en fantastisk båtresa över den glaciärgröna sjön. Väl framme på andra sidan tog vi banan upp till det historiska hotellet. Utsikten uppifrån var grandios !

Vi åt en mycket god lunch, och hade lite til över att titta oss omkring lite.

Den efterföljande bussfärden gick längs sjön tillbaka till Interlaken där det var dags att ta farväl för denna gång.

Vi kan alla se tillbaka på en underbar helg i Berner Oberland. **Hoppas vi ses nästa år igen !**

Ann-Christine Del Mestre Svenska Klubben Schaffhausen.

