

**VENSKABSMØDE med
NORDISK CLUB SCHWEIZ
INTERLAKEN i oktober 2014**

I Interlaken nu de nordiske igen var sammen
Nordisk Club Schweiz var igen rammen.
Nogle startede med en vandretur fra neden;
andre så så Interlaken fra oven.
For vandrere gik det bare op:
det var træning helt i top!
Deroppe var kaffe og udsigt af format
og snakken gik om lidt af hvert.

Så indfandt sig godt tyve gæster
i Kursaal blandt alle turister.
Der var rigtig schweizisk kost:
mange sku' ha' fondue med ost.
En rigtig schweizisk aften med spil, sang og musik
Joh, det var god underholdning, vi fik.

Så blev det lørdag helt olympisk
Til arenaen Tanja Frieden var helt fantastisk.
Hun berettede alt på norsk
En sportslig pige, så ganske frisk.

Maden vi da en time nød;
Søren alle velkommen bød.
Da forsamling med gæster, delegerede' -
dagsorden og regnskab kontrollerede'.
Årsberetning, fremtid og information:
få var med; næste år, vi håber, kommer en hel
delegation!

Sjov med chokolade og tur i by,
heldigvis uden paraply.
Et syn på byen er rejsen værd
her er ikke kun for millionær'.
Du kan købe souvenirs:
ure, knive, chokolade og meget mere'.
blandt inder', jasper og mange fler'.

Vi hygger os så med buffet på hotel,
mens Smörgåsklickarna spiller til.
Måske osse en swingom og en sang -
og som vi plejer: slut i bar med en omgang.

Natten var ikke lang, vi sku' op;
morgenmaden den var ganske tip-top.
Så sku' folkedragterne pakkes ud -
vi pyntes fint i søndagsskrud!
Prædken og sang i kirke: en dejlig start på denne
dag.
Efter fotografering, vi slendrer i ro og mag
til båden, der sejler – idag ingen damper'! -
og tager banen til Grandhotel, der os venter.
Fornemt på dette sted vi nyder –
også naturen på vandfald her byder.
Igen det var dejlige dage blandt de nordiske:
der var danske, norske, osse svenske, dog ingen
finske.
De schweiziske kunne også profitere,
bare rart vi alle sammen her kan være.
Faktisk er det flot, at vi fra forskellige sociale lag
kan samles langt fra Norden for denne samme sag.

Mon vi igen til sådanne' dage kan byde,
så alle de, der kommer igen, sig fryde?
Skal vi bibeholde denne ramme?
Skal vi blive ved med at gøre det samme?
Er denne form for sammenkomst passé?
Vi kan vel ikke blive ved med at ha' succes!
Er der ikke for få, der møder frem?
Organisation er nemlig ikke altid så nem!
For et fællesskab er I alle nødt til at yde;
der skal vilje til for nogen overhovedet kan nyde.

Tag nu hjem og diskuter i foreninger
NCS er altid åbne for andre meninger.

Tak til bestyrel'se og til de der hænger ved
tak til givere og alle I, der her var med.
Dit bidrag til det nordisk fællesskab du gav,
vi håber, du fik opfyldt dine krav.

Nyd endnu det smukke sted og fald af vand -
klokken femten kører vores bussemand.